

Uit de interne wintercompetitie doubletten

Op woensdagavond 1 februari werd deze (voor alle deelnemers) interessante en leuke competitie voortgezet. Voor de meeste teams is er nog volop kans op verbetering, al heeft niet iedereen de eigen vooruitzichten nog in eigen hand...

Onze eerste tegenstanders deze avond waren Ina en Betty. Helaas was Betty nog steeds ziek en werd zij vervangen door Peter. Ze hadden een paar speelronden eerder verrassend gewonnen van de titelverdedigers Theo en Wim, dus waren we gewaarschuwd. We begonnen dan ook geconcentreerd aan deze partij en namen mede daardoor een 7-0 voorsprong. Op 8-2 leken zij terug te komen in de partij maar we konden dit goed pareren en met 13-4 wonnen we ruim maar verdiend deze pot (vonden wijzelf).



Onze volgende partij speelden we tegen Kees en Joop. Niet echt verontrustend maar als beiden op stoom komen, kunnen er soms verrassende dingen gebeuren. Helaas voor hen zat het ze niet mee die avond. Joop plaatste erg wisselend en Kees raakte niet bijster veel en na een 8-2 tussenstand wonnen we ook deze pot ruim met 13-4.



Mede omdat de koplopers Joey en Ruud een totale off-avond hadden en hun beide partijen verloren, hebben wij hiermee de koppositie (op saldo althans) overgenomen. Maar ja, vrijwel de gehele top vijf staat voor ons nog op het programma, dus juichen we niet te vroeg. Alles is immers nog mogelijk.

Op woensdagavond 15 februari stond de volgende ronde van "de interne" op het programma en deze avond stond ons enige echt serieuze tegenstand te wachten...

Onze eerste tegenstanders van de avond waren Stef en Jolanda, die na een zwaar tegenvallende avond op 18 januari (tweemaal zwaar verlies), inmiddels weer waren opgeklommen naar de 4^e plaats. We begonnen goed aan de partij, maar zij ook. Tot de vier ging het heel langzaam en helemaal gelijk op. Daarna lieten zij wat steekjes vallen en liepen we weg naar 10-4. Meteen de mène daarna dipten we echter enorm en korte tijd later was het 10-9, wat net zo makkelijk 10-11 had kunnen zijn. We raakten gelukkig niet in paniek maar rechtten de rug. Met wat geluk heroverden we de but en wonnen, met goed spel dat wel, met 13-9. Pfff...

Onze laatste tegenstanders die avond waren oud-kampioenen Joey en Ruud, die, ook al na een teleurstellend dubbel verlies (op 1 februari), waren teruggevallen naar de 3^e plaats, maar daardoor wel zeer gebrand op herstel. Deze partij begonnen we niet best, een serie van 5 punten tegen, dat moest beter. Maar de volgende mène wéér een serie tegen, 3 ditmaal en dus met 0-8 achter... Sh*t. We wisselden van rol maar niets hielp. Joey schoot alles weg wat we bij de but kregen en Ruud plaatste beter dan wij tweeën: en alwéér een serie tegen en wéér 5 punten... 0-13 verlies! Au, deceptie. Dat hadden we best wel graag anders gezien, snel vergeten dus!

Hierdoor kelderden we van de 1^e weer naar de 3^e plaats, maar nog niet alles is verloren. We hebben het alleen niet helemaal meer in eigen hand... (of eigenlijk helemaal niet ;-).

Greetz, Willeke en Gerrit (en de tussenstand in de "interne" staat op de volgende pagina).



