

Ontmoeting met DVV

Op donderdagavond 15 juni waren we met een behoorlijk grote afvaardiging van onze club aanwezig in Sassenheim bij onze vrienden van DVV (De Vaste Voet), achter De Wasbeek in Sassem. Verheugend was het feit dat er ook enkele "middagboulers" van ons voor de eerste keer meedingen en naar de verhalen achteraf te horen, waren zij unaniem in hun enthousiasme over deze avond. Het voorspelde weer bleef uit. Niks geen (donkere) wolken, regen of onweer, het was gewoon lekker weer, zonnig en warm, al werd het gaande de avond toch wel behoorlijk wat frisser.

Bij afwezigheid van Kees was het vanavond Dick, die samen met Aad de zaakjes regelde en eerstgenoemde deed dat luidkeels, maar vooral voortreffelijk. Peter bemenste de bar en zijn bediening, hapjes en frituurtjes vielen bij iedereen in bijzonder goede aarde.

Nadat iedereen drie partijen (op tijd) had gespeeld, togen de leiders aan het tellen en hoewel een minder belangrijk aspect van onze ontmoetingen, kwam er, zoals gebruikelijk, toch weer een ranglijst tot stand, met deze keer de volgende winnaars:



Bij DVV:

- 1^e. Frans 3 +27
- 2^e. Ino 3 +25
- 3^e. Marcel 3 +21

Bij JBH:

- 1^e. Stef 3 +29
- 2^e. Jan vd P 2 +14
- 3^e. Han 2 +13

Zoals gebruikelijk werden deze winnaars vereeuwigd en bleef het, een cliché inderdaad maar wél van toepassing, nog lang erg gezellig op het terras daar achter De Wasbeek.

De volgende ontmoeting zal waarschijnlijk na de zomervakantie zijn, maar daarvan is ons vooralsnog geen datum bekend. Indien dat wel het geval is dan zal die uiteraard zo snel mogelijk met iedereen worden gecommuniceerd.

Greetz, Gerrit Loderus (en de foto's zijn van Willeke, bedankt!).

