

Clubontmoeting met DVV

Op donderdagavond 13 juni togen we met een groep leden weer naar Sassenheim om het daar, op hun terrein achter zwembad De Wasbeek, weer tegen onze vrienden van DVV (De Vaste Voet) te gaan opnemen. Altijd reuze gezellig, zo ook deze keer. Er deden in totaal 28 deelnemers mee, waarvan 12 JBH-ers, zodat enkele Sassemers onder de JBH-gelederen werden ingedeeld om de 'boule' in evenwicht te krijgen voor opperhoofden Dick en André (bedankt mannen, voor jullie strakke leiding).



Het weer dreigde aanvankelijk vochtig uit te pakken maar enkele Buienradar-adepten bezwoeren ons dat het die avond droog zo blijven, én... ze kregen gelijk... Sterker nog, het bleef lang best wel warm dus was het best een aangenaam weertje om te spelen.

Nadat we allemaal drie partijen (op tijd) hadden gespeeld, hadden de leiders binnen no-time via hun nieuwe speeltje (een handig computerprogramma) de eindstand opgemaakt en kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking. Dit waren deze avond de gelukkigen:

Bij DVV:

1^e André Alders

2^e Willem van Ruiten

3^e Hanny Hagoort

Aanmoedigingsprijs: Fia de Haan

Bij JBH:

1^e Jos Buuron (viel in als JBH-er)

2^e Dick Duinhoven (viel in als JBH-er)

3^e Gitta Goedhart

Aanmoedigingsprijs: Jola Hartman

Tussendoor werd er rondgegaan met schalen kaas en worst en die liet iedereen zich goed smaken. De bar werd afwisselend bemenst door Dick en Peter, bedankt lui!

Nadat Kees Hagoort de winnaars had vereeuwigd (hij maakte ook de overige foto's, bedankt man!) was het nog lange tijd erg gezellig daar in Sassemer...

Greet, Gerrit Loderus.

